



Nieuws Brief

2018-1.

✍️ Hallo allemaal,

Het jaar 2018 is begonnen. We hebben vorig jaar met een geweldig Kerstfeest afgesloten. Alle aanwezigen bedankt voor de gezelligheid en saamhorigheid. Zo hoort het bij SKVE. Nu vooruit kijken op een mooi en vol jaar. Er gaat veel gebeuren.

*We gaan een mat/tatami in de dojo realiseren om op te trainen, veilig sparren en voorbereiden op wedstrijden. Deze moeten we gezamenlijk, door sponsoring bij elkaar verdienen. Fam. Heupink heeft al een voorzetje gemaakt, zij hebben een mooie sponsor brief gemaakt die je uit kunt delen. Dus kom in actie ! Zorg dat we de 100 tegels, die nodig zijn voor onze tatami, bijeen krijgen. Een aantal mensen is al bezig, de eerste tegels zijn al afgetikt. 1 tegel kost 25€ , dus vraag familie, vrienden, burens of bedrijven om onze club én dus jou, te helpen.

*En we verwelkomen een nieuwe lid; Nova. Welkom bij de club!! Wie volgt....??

*Onderaan deze nieuwsbrief staat altijd de agenda. Check deze voor data van alle evenementen die onze club bezig houdt.

*We zijn ook dringend opzoek naar een razende reporter. Wie wil er mee helpen om de nieuwsbrief ieder keer weer up to date en gevuld te krijgen.....

🗨️ Informatief overleg wedstrijd team.

Er is laatst een overleg geweest met de wedstrijd karateka's en hun ouders. Sommige dingen horen gewoon bij de etiquette/gebruiken in de dojo/trainings zaal. Een schoon wit, gestreken pak. Voor de dames met een wit hemdje eronder. Een goed geknoopte band. Een paar vuistjes/handschoenen voor de kumite training. (Eventueel een beetje als bescherming van je tanden/beugel, een toque voor de heren en borstbescherming voor de dames). Inzet tijdens de training voor en door iedereen. Alleen dan kun je jezelf verbeteren. De communicatie onderling is een aandachtspunt. Op tijd inschrijven en het inschrijfgeld betalen. Een lijst met info over alle wedstrijden. Wie er rijdt en waar gaat het benzine geld heen als er iemand mee rijdt. Een mooi trainingspak, die met trots gedragen gaat worden door de wedstrijd mensen, worden besteld. Iedereen traint voor zijn of haar doelen. Alleen zo, kan SKVE met een mooi wedstrijd team de stijgende lijn doorpakken.

Zo is er onlangs gestreden op de Pepper Cup in Zwolle door onze kumite kanjers. Prachtige matches en weer een heleboel ervaring rijker. Caitlin heeft in België aan de Maitochi Kachi Cup meegedaan. Op het onderdeel kata wist zij, na een herkansing, toch een 3de plek te bemachtigen.

🇯🇵Japan

In december hebben Sensei Ben, Niala, Robin, Ralf en Rens een reis naar de bakermat van karate gemaakt. Voor ons heeft Sensei een verslag gemaakt. Niala heeft ook een mooie vlog gemaakt. Vraag haar hier naar.

1e dag,

Bij aankomst in Kasuga, eerst na het hotel Homeikam Morikawa, daarna de omgeving bekijken. Gezamenlijk gegeten met z'n allen in een lokale eetgelegenheid! En vanwege het reizen op tijd gaan slapen!

2e Dag,

Eerst ontbeten in een Coffeeshop.
Kamakura een bezoek gebracht aan het graf van Funakoshi Sensei en Engaku-ji een geweldige mooie Zen tuin!

3e dag,
Eerst ontbeten in een Coffeeshop.
Daarna trainen bij Sensei Nagaki een indrukwekkende training met veel technische details, SKVE Apeldoorn karateka's waren moe maar voldaan!
Bezoek Akihabara hebben het elektriciteit district bekeken, een zeer bekend Ramen eetshop!

4e dag,
Eerst ontbeten met Ronald en Paul en ontspannen in en rond Tokyo Dome en even de gedachten verzetten in een mooi park Koishikawa Korakuen Gardens ontworpen door Mito Komom en een drankje gedaan bij Hub een gezellige Engelse/Ierse Pub! Kodokan bezocht het Judo bakermat diepe in druk gemaakt!
Samen met Ronald naar de training van Sensei Matsue er werd hardt getraind met Yunro Jondan, Junro Godan en Jion, weer veel tips en tops!

5e Dag,
Hachiko, in het Japans ook bekend als chūken Hachikō, was een Akita die in Japan grote bekendheid verwierf door het feit dat hij na de dood van zijn baasje 9 jaar lang wachtte op diens terugkeer bij het treinstation Shibuya in Tokio. Ook een bezoek gebracht aan het standbeeld van Hachiko, in het Japans ook bekend als chūken Hachikō, was een Akita die in Japan grote bekendheid verwierf door het feit dat hij na de dood van zijn baasje 9 jaar lang wachtte op diens terugkeer bij het treinstation Shibuya in Tokio.

6e Dag,
Het Keizerlijke Paleis in Tokyo was de residentie van de keizer van Japan, Hirohito, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het paleis werd op 25 mei 1945 zwaar beschadigd door een Amerikaanse luchtbombardement. Op 15 augustus werd vanuit de kelder van het betonnen bibliotheek de capitulatie van Japan uitgeroepen door de keizer. Na de oorlog werd het paleis heropgebouwd.

7e Dag,
Vandaag laatste training voor mij in de Honbu JKS HQ Dojo Sensei Koj Arimoto en Sensei Shohei Toyama met kumite drills en Kata Chinte , zoals gewoonlijk weer prefect.

8e Dag,
Teikyo Universiteit training van Kagawa Sensei kata Meikyo en Hangetsu, kumite training ingewisselde kamae's vanuit de Samurai gedachte (verschillende kamae).
Teikyo Universiteit Uriu Sensei uit Brazilië met 3 ongekende Asai Sensei Kata's die getraind heeft met Asai Sensei in de ochtend, middag training Arimoto Sensei met Unsu en Okamoto Sensei met Gangaku met verschillende trainingsvormen!

9e Dag,
Vandaag hebben Ronald, Paul en ik Yoshiko Serikawa ontmoet in het Yoyogi park in Meijre shirne een mooi park voor de nodige ontspanning! Gesproken over de tijd dat zij in Nederland was met karatewedstrijden!



Samen geluncht was gezellig babbelen!

10e Dag,

Aangekomen in Kyoto en naar Kinkakuji Tempel (Gouden Tempel) met een geweldige tuin erbij en wat een architectuur, Japanners weten wat schoonheid is!

11e Dag,

Het Bamboe bos was bij Arashiyama

En de shrines/torii bij Fushimi

Tenryu ji heette de tempel bij bamboe

Het heiligdom is vooral bekend vanwege haar galerijen, die worden overdekt door duizenden scharlakenrode torii (poorten), die allen zijn gedoneerd door personen, families of bedrijven. Deze galerijen voeren naar boven over een heuvel, waar aan de top - zeer ongewoon voor een shinto-heiligdom- het allerheiligste voorwerp (in dit geval een spiegel) voor iedereen zichtbaar is.

12e Dag,

Afscheid en vertrokken uit Kyoto richting Tokyo station om vervolgens naar Narita Airport te reizen. Daar hebben Paul en ik een hotel voor 2 nachten geboekt Hotel Radisson. Een mooi hotel en hebben daar gegeten en gedronken top!

13e Dag,

De Narita-san-tempel is een 1000 jaar oud Shingon-boeddhistisch tempelcomplex in het hart van Narita, ongeveer 40 mijl ten oosten van Tokio. Ook wel bekend als Shinsho-Ji (New Victory Temple), het is geen enkel gebouw, maar eerder een groot complex van verschillende gebouwen, verspreid over een schilderachtig park op de top van een heuvel!

DAN-trainingen

Deze zijn georganiseerd vanuit het 4e platform van de KBN. De data vind op FB of de site van het 4e platform en op de KBN kalender. Hieraan meedoen levert veel extra kennis op om als zwarte bander te beoefenen. En het blijft niet bij zo'n 1ste zwarte band. Je kunt je steeds verder ontwikkelen in de mooie karate sport. Sensei Ronald gaat dit jaar verder trainen voor zijn 4de Dan. Wij wensen hem veel succes bij de voorbereidingen.

Ben je 12 jaar of ouder, heb je een bruine band en is je doel de zwarte band. Dan mag je mee doen met deze trainingen. Overleg dit wel met sensei Ben of sensei Ronald.

“ een zwarte band is een witte band die niet heeft op gegeven”

Stage trainingen

Er is 24 en 25 een leerzame stage van Shinji Nagaki, wereldkampioen kata én kumite. Check de website of FB van Yumeken in Utrecht.

Over karate enzo....

Wil je meer weten over de geschiedenis van karate? Kijk eens op de website van André Brockbernd; dokan.nl Ook leuk en grappig is het boek van Geronimo Stilton; de Karate Kampioen. Wil je op school een spreekbeurt houden over karate, vraag dan een pakket aan bij de KBN.....



Kalender 2018:

- * 17 februari: Tadasshii Do Open Clubkampioenschap, kata + kumite (5-16jr) Sporthal Portland, De Beurs 41, Rhoon-Portland. Zaal open 9.00uur. Vertrek Burgersveld 7.30uur
- * 18 februari: training wedstrijd team, 15.00-17.30 uur, Burgersveld
- * 24 - 25 februari: stage seminar sensei Shinji Nagaki uit Japan. kata + kumite Sporthal Zuilen, Burg. Norbruislaan 680, Utrecht. Diverse tijden, check website KBN of yumeken.nl
- * 24 - 4 maart: Voorjaarsvakantie 
- * 10 maart: Bruinsma Open, kata + kumite (+14jr) Sportcentrum Bruinsma, Navolaan 32, Stadskanaal. Aanvang 10.00uur
- * 24 maart: WW-Cup, Puderbach, Duitsland, kata + kumite
- * 1 april: Amsterdam Karate Cup, kumite (7-20jr) Sportcentrum Caland, Eliza van Calcarstraat 2, Amsterdam Aanvang 9.00uur. Vertrek Burgersveld 7.45uur
- * 30 maart: Goede Vrijdag , géén training
- * 2 april: Paasmaandag , géén training
- * 23 april - 4 mei: Meivakantie
- * 11 mei: Hemelvaart , géén training
- * 12 mei: Open West Brabantse, kata + kumite (+7jr). Sporthal de Roos, Commandobaan 6, Roosendaal. Aanvang 9.00uur. Vertrek Burgersveld 7.00uur
- * 21 mei: Pinkstermaandag , géén training
- * 3 juni: Rotterdam Cup, kata+ kumite,(+10 jr) Sporthal Campus, Campusplein 8, Rotterdam-Hoogvliet. Aanvang 9.00uur. Vertrek Burgersveld 7.00uur.
- * 10 juni: Funakoshi Cup, kata(+8 jr) Sporthal de Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar,.
- * 17 juni: Buitenveldert Cup, kata + kumite , Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, Amsterdam
- * 22-24 juni: SKVE Karate Kamp  Kampeerboerderij de Berghoeve, Veenweg 9, Epe
- * 1 juli: Waterlands Open, kumite (6-16jr) ! Round Robin poules = ! Topsporthal Purmerend, Van IJsendijkstraat 365, Purmerend. Aanvang 9.00uur. Vertrek Burgersveld 7.00uur
- * 14 juli-26 aug. : Zomervakantie 

 van de redactie

Wil je jou steentje bijdragen ? Dat kan natuurlijk altijd door te schrijven naar skvenieuwsbrief@gmail.com